

Nieuwjaarsbrief 2013

Liefste scooteristen en scooteristes van Flying Dutchman,

Het gebeurt niet altijd bij het begin van het nieuwe jaar,
Maar deze keer staat uw voorzitter met zijn briefje klaar!

Liefde , warmte, genegenheid en veel scooterisme wil ik u wensen,
Want dat is, wat we nodig hebben, lieve mensen !

Dat onze kinderen en onze kleinkinderen, net als wijzelf, gezond mogen blijven.
En onze vrouwen/mannen, als we straks wat later thuis komen, niet te veel mogen kijken!

Doe je best en blijf steeds je scooter goed kuisen,
Dan kan je deze zomer met een gerust gevoel de Ardennen doorkruisen!

Laat onze scooterkes maar bollen,
Er valt met Flying Dutchman niet te sollen!

Maak gerust veel “blaaven doemp”
Maar wees in’t rijden niet te loemp.

Ja, het kraken van boïten, het piepen van banden,
Maar toch zien dat Jean Paul, Filip of Rikske Beke niet in de gracht belanden!

Heel speciaal voor Lucske dit jaar,
Hopelijk kom je met je scooter klaar!

We hebben veel mooie ritten in’t verschiet,
Zie dat je met mate geniet!
Blijf steeds trouw aan de Flying Dutchman spirit
En drink alleen achter de rondrit!

Wees gerust en zit er niet mee in,
Draag met veel fierheid je nieuwe scooterpin !!

Ik wil enkel nog alle leden, maar ook mijn bestuur bedanken,
Maar onthoudt, ik blijf voorzitter, tot ik lig tussen de planken!

Heel speciaal tot slot ook dank aan Kjell en Marijke van de carillon,
Als je deze zomer passeert, duw gerust op uwe klaxon!

Uw voorzitter Frank Kestelijn
Oudenaarde 27 januari 2013